

## De losse vondst

In de nazomer is het goed toeven in de Waterlandse dreven, hetzij te voet of met de fiets. Dan maar met de fiets langs de Purmer naar IJpendam en door Overleek terug naar Monnickendam. Geen grote tocht, maar er valt veel te beleven, als men er oog en fantasie voor heeft.

Neem de Kloosterdijk, we weten het al, genoemd naar het Klooster Galilea, dat langs de boorden van de Purmer heeft gestaan, thans het Oudelandsdijkje. Het klooster zelf is opgegraven, bekeken, te boek gesteld en voor wat er gevonden is, tentoongesteld voor de latere generaties in het museum van de vereniging.

Was de Kloosterdijk 'n dijkje langs de open verbinding Purmer/ Gouwzee? Misschien wel het dijkje, dat rechts van de weg nog aanwezig is, je weet dat nooit zeker!

Waren de monniken van het klooster rustig koutend naar en van Monnickendam langs deze plek gekomen en zouden ze op de terugweg in de verte de rook uit de schoorsteen van het klooster hebben zien komen? Halfweg de Kloosterdijk moet links het klooster zichtbaar zijn geweest, niet geheel zichtbaar, er was waarschijnlijk veel riet, dat het uitzicht belemmerde.

Of was er helemaal geen voetpad? Op de kaart van Beeldsnijder bij het artikel van mevrouw Mewe over Monnickendam staat een stippellijn richting Broek in Waterland, over de Leek (brug of boot?) Een realiteit waar je niet omheen kan. Dat neemt niet weg om evengoed op de Kloosterdijk even weg te dromen (denk om het verkeer).

Laten we verder gaan naar IJpendam, de Purmerbrug over en gelijk links af over de dijk, dat is weer eens wat anders dan het Oudelandsdijkje of de Purmer door. Terug naar Monnickendam door Overleek. Daar in de slootkant stond de scherf, door de regen schoongespoeld, in de najaarszon te pronken.

Vanaf de overkant van de sloot zag je al aan de kleur, dat het een oude scherf was. Het bleek de onderkant te zijn van een waterpotje op drie pootjes. Deze worden veel gevonden in Monnickendam, doch de kleur van deze scherf was zo mooi, dat hij duidelijk ouder was dan normaal gevonden wordt. Betrof het hier een tastbaar stukje uit de tijd, dat het klooster Galilea hier had gestaan? We dachten van wel, maar ook hier weer: je weet het nooit zeker.

Verder gefietst door Overleek met het kleinood in de zijtas richting Monnickendam, waarvan de contouren zich in de verte al aan ons toonde. Snel de brug over, de Zaksteegpoort door, de stad in.

Helaas, cru haalde de 20<sup>e</sup> eeuw ons uit de droom, er is geen Zaksteegpoort meer, we moeten nu vanuit Overleek rechtsaf om in de stad te kunnen komen, waar het uiteraard in deze tijd ook goed toeven is. Siem Koerse